

## Släkt- och hembygdsforskning

På ett av Enecopia släktforskarförenings veckomöten berättade fem av deltagarna i föreningens studiecirkel "Skriv din egen släkthistoria". Det var den första av två planerade berättarkvällar med ett mycket intressant och varierat innehåll och inleddes med en beskrivning av svårigheterna med att försöka hitta uppgifter om en speciell malmhytta i By socken i Dalarna. Berättarens hemsocken. Sedan följde en beskrivning av fackföreningsagitatorn Albin Strid som for runt i bygderna på flera platser i Sverige och talade så engagerat att han fick med sig stora skaror av lantarbetare, och han talade så vackert att kvinnorna grät. Farfars bror till berättaren.

En ekmöbels historia från fabriken i Virserum tillbaka till fabriken museum. Detta efter en vistelse inom samma familj i Enköpingstrakten under 115 år. Ett bra exempel på vikten av att aldrig slänga några dokument. Ekmöbelns öden följdes av en annan forskares beskrivning av släktingars immigration till Sverige från Ryssland för 100 år sedan. Svenskar som en gång utvandrat och hade startat "Bröderna Ekwalls motorverkstad" där. Att läsa ryska officiella dokument med handskrivna anteckningar på rörande morfar och mormor är forskningsutmaningar av en egen art.

En berättelse om byn Moån i Norrbotten var sista punkt för kvällen. En berättelse om koppargruvan från 1660-talet och de nybyggare som uppodlade både produktiv mark och myrmark. Skolgång med ambulerande undervisning och intagning vartannat år. Berättelsen avslutades med allsång av "Visan om Moån".

Senare i vår är det ytterligare en berättarkväll men med nya ämnen och nya berättare. Att släkt-och hembygdsforskning är mångfacetterat blev den trevliga kvällen ett tydligt exempel på.

Göran Källgården